

# Geloof, hoop en liefde.

Geloof, hoop en liefde dat zijn de drie belangrijkste elementen in het leven.

Van deze moet liefde de belangrijkste zijn.

God heeft zijn liefde aan de mens getoond.

Zijn Zoon is gestorven, opgestaan en gekroont.

Daardoor zijn al onze zonden vergeven.

En mogen wij in nederigheid en genade leven.

Zonder de liefde zouden de andere twee niet bestaan.

En ieder zou zijn eigen weg gaan.

In de wereld zullen er altijd deuren voor je dicht blijven gaan.

Open je hart God opent deuren en geeft je een liefde vol bestaan.

Zamen met de heilige Geest worden gekronkelde wegen weer recht.

Leef in waarheid in de hemel worden we straks berecht.

De heilige Geest zal je in alles adviseren.

Luister naar je geweten het zal je leven in positieve zin keren.

Leef in harmonie met je mede mens.

Bid eens voor een ander en doe een wens.

Als kinderen van God hoeven we niet meer eenzaam te zijn.

Prat eens met Hem over je heden, verleden en al je pijn.

In de Bijbel staat namelijk geschreven.

Vraag het aan de Heer en het word je gegeven.

Tot slot de prijs die Jezus voor ons heeft betaald.

Laat het niet voor niets zijn Hij wacht tot dat jij je beloning haald.

Leef in waarheid, liefde en respect.

Voed de armen en doe voor hen eens een gebed.

Amen.

Voor degene die hier iets over willen lezen. In 1 Korinte vers 13 schrijft apostel Paulus iets over geloof hoop en liefde. Dit bybel gedeelte sprak my erg aan. Ik hoop dat het jullie ook zal aanspreken. Gods zegen

En broeder die om jullie geeft.

Elk mens, hoe hard hij ook roept dat god niet bestaat, zal op een bepaald moment twijfels krijgen. Sommige mensen pas op hun sterfbed. Wae, als ik mij vergis? Deze twijfels krijg je 100%. Waarom? Omdat het bestaan van god een vraagstuk is waar geen antwoord op te geven is. Je kunt niet bewijzen dat god bestaat maar je kunt ook niet bewijzen dat hij niet bestaat. Volgens mij is dit ook wae wordt bedoeld met God is altijd bij je maar je hoort hem niet. Omdat je niet kunt bewijzen dat hij bestaat. Het is een gevoel, het is magisch. Het antwoord op deze vraag krijg je alleen uit religie. Of je het goede nu het absolute goed noemt of Allah, of Boedha of, Jahwey, of de paashaas. Je accepteerd dat er iets goeds is. Voor mij viel het kwartje door een preek in de gevangenis kerk. De pater sprak over de helende werking van rituelen. Iets wae je in elke religie terug vind. Hierdoor besloot ik terug te keren naar het katholieke geloof. Dit geloof zit vol prachtige rituelen. Hoe raar ze soms ook lijken. De koehandel met biechten en daarna, doe maar 10 Ave Marias en 20 weesgegroetes. Je lucht je hart, doet boete en kunt verder met je leven. Daarnaast is het toch ook een fijn gevoel dat er iets of iemand over je waakt en waar je om kracht kunt vragen. Iedereen gelooft in goed en kwaad waarom is het dan zo moeilijk om in het goede God te zien? Het absolute goede. We geloven immers wel in een absolute kwaad. Ik ben nu echter genoeg om niet te denken dat God mijn problemen oplost. Dat moet ik zelf doen. Maar het is toch fijn als je kunt bidden om kracht. En wae is bidden? In principe zet je alles voor jezelf op een rijtje en omdat je er vanuit gaat dat er iets goeds bestaat krijg je goede inzichten.

## Geloven.

Ju ben katoeliek.

Gedoopt en Communi gedaan.

Buiten ga de een keer per jaar naar de Werk.

Maar bid elke dag.

Rode mijn Sigaar dan voel de me gerust.

Zet Unflod in mijn kamer, voor het krukken van uwade geesten, want het uwade bestaat.

Mensen vinden mij gelu, Maar dat is mijn man, van geloven.

Ju heb respect voor alle geloven, daarom mijn Heer als de uits verheerd doet vergeeft het me aub.

## Geweld

Veel mensen denken met geweld lost je alles op, vroeger, als de mijn leentje werdt gestraft of geluwest was gebruikte de ook geijh geweld, Nadere tijd ging de diep na denken en liet het goede geest denken, toen Jezus Apostel die oor van de Nyand afhaakte, Jezus probe te het oor en geneeste het, dus daar zit je al, als gestraft moet worden doet onze vader het wel De Heer.

Buiten bij de Deur

O. Onze lieve heer, de voel het in mijn hart, de ben vry, vandaag ben de bij mijn familie, daarom dank de u/uw van harte onze lieve heer, en vraag u/uw mij het rechte pad te laten volgen, Werk zoeken, eertijh leven, zodat de deze deur niet meer kan zien.

## Pijn generen vryheid.

Onze lieve Heer.

Het 's donker, mooi weer, u heb pijn, u hoor auto's, vogels, mensen praten, u heb/had klein stukje van de bybel gelezen, maar heb me niet goed geconstateerd, had/heb wel mijn nachtgebed gedaan, u weet dat u/uw luistert naar me onze lieve heer, of u het schryft of zegt, maar u moet generen, de pijn doorvechten, dan kan u pas aan vryheid denken, want vryheid die/zal van u/uw vrygen moet u 'n myn hart oede voelen.

## Lijden.

Onze lieve Heer.

U heb/had 'n totaal 4 1/2 jaar gezeten stulje bij stulje, ben bang wat me te wachten staat nu, daarom vraag u u/uw werlas me van het lijden, want u kan niet meer.

## Moeder en kinderen

Het 's D'nacht.

Kinderen vragen aan mama, waar 's paps, mama antwoordt vakantie, ze zeggen waarnaer komt paps, want we missen zijn gebed, gekouffel, kruisje. Mama doet het voor hun en ze gaan slapen. Mama haast in tranen, en bid tot onze lieve heer, u mis zijn sterke handen, sterke stem, ruzie gekouffel, dan zeg mama onze lieve heer u weet dat u/uw voor ons bent, maar vergeef het hem, laat hem gauw terug keren, want we kunnen niet zonder hem.

Mijn hart,

wij denken hoe denken wij?

ik denk met me hart, God is mijn hart.

Mijn hart weet alles van mijn

net als God alles weet van ons.

Hij is ons hart hij geeft ons het gevoel

wat goed en slecht is hoe pijn en geluk voelt,

ons hart zegt ons wat we moeten doen.

Als je hart volgt en niet de macht van onze hersens

dan doen we het goede want een hart voelt en de hersens

niet die willen alleen meer en meer maar wat meer?

Mijn hart, mijn hart wilt ook meer,

meer liefde meer van het goede van het liefde dat bloeit.

Mijn hart, mijn hart vindt de rust in de kerk.

Mijn hart.

Dit is het zelfde gebed

Mijn God,

wij denken hoe denken wij?

ik denk met me God, God is mijn God.

Mijn God weet alles van mijn

net als God alles weet van ons.

Hij is ons God hij geeft ons het gevoel

wat goed en slecht is hoe pijn en geluk voelt,

ons God zegt ons wat we moeten doen.

Als je God volgt en niet de macht van onze hersens

dan doen we het goede want een God voelt en de hersens

niet die willen alleen meer en meer maar wat meer?

Mijn God, mijn God wilt ook meer,

meer liefde meer van het goede van het liefde dat bloeit.

Mijn God, mijn God vindt de rust in de kerk.

Mijn God.

L. warden

13-04-03  
blok huispoort

Deze heb ik voor de kerk ~~gemaakt~~ gemaakt

Op psalm 81 / 29-04-03

De betekenis hier van is deze

Zelf ga ik 29-04-03 / Naar het I.M.C

Pak alles met twee handen aan

Maar doe het rustig / ga niet als een sneltrein

De weg is open voor iedereen

Maar kijk ook uit er kan ook geen weg zijn.

Op de achter grond is het weer goed of slecht

Johannes had gehoord dat in de gevangenis

dat de Messias was aangekomen en mensen helpt met een grote hinderis

Hij stuurde daarom enkele van zijn leerlingen om te gaan vragen

is het waar dat u de Gene bent die wij verwachten aller dagen

of moeten wij nog steeds onze dagen blijven vervullen met wachten

op de Verlosser die ons zal gaan leiden, Hij waar wij naar smachten

Jezus zei daarop: Let op wat jullie hier zullen aanschouwen

dat de blinden gaan zien, doven zullen horen en de armen krijgen weer vertrouwen

ook de verlamden zullen gaan lopen, hun leed is dan verdwenen

en vertel dat ik de doden zal gaan opwekken, dat geschenk zal ik hun geven

want geluk is er voor degene met een open hart naar mij toe

en mij vertrouwen in alles wat ik voor een ieder doe

de leerlingen gingen terug en deden Johannes hun verhaal

dat ze de Messias hebben gezien die mensen lichamelijk helpt maar ook mentaal

ondertussen was Jezus de mensen aan het toespreken

en begon over de profeet Johannes de Doper te preken

Hij vertelde dat ~~om~~ een profeet zijn doodes zond

zoals er voorspelt en geschreven stond

een profeet die voor jullie de weg vrij zal maken

met zijn woorden diep in jullie zal gaan raken

Hij is de grootste profeet die ooit uit een vrouw haar schoot is <sup>geboren</sup> ~~geboeren~~

Dus luister goed naar wat jullie van hem zullen horen

maar let wel dat hier op aarde verschil in grote zal bestaan

maar in de hemel is dat verschil er niet zo zal het gaan

want daar zijn wij allen een, noem het maar gelijk

met een zalig gevoel in de heer zijn Rijk,

DE HEMEL

geestelijk verzorgster

Dat zijn mensen die met je mee leven en denken  
Voor de ééne een Dominicaanse voor de andere Humanist of iemand anders  
Voor mij een pater  
die naar mij luistert en die ook deels  
mijn probleem kan verdraagen  
en die mij in veel dingen advies kan geven  
over het dagelijks leven en het Katholiek geloof  
die mij weer zijn in het leven geef en hoop  
voor in de toekomst of in nood  
Ze zullen er altijd voor je te zijn  
als je er maar om vraagt  
een ding staat vast ze zullen er altijd voor je klaarstaan  
ook nu dus vandaag.